



FUNERALI uitvaartbegeleiders
www.funerali.be

rouwatelier



Liefdevolle herinnering aan

Frans Van Doorselaere

Hij werd geboren te Gent op 21 augustus 1959
en is overleden in AZ Jan Palfijn te Gent
op 18 maart 2025.

De familie dankt u
voor uw steun en medeleven.

*Geen dag met tegenzin geleefd.
Nog voor de schemer was geklaard,
stond je op voor dag en dauw.
Het leven was de moeite waard.*

*Want, vogelvrij, wou je gaan,
met de fiets en zonder grenzen,
En dat het u niet schelen kon,
Of het waaien zou, dan plenzen.*

*Langsheen de wegen van ons dorp,
ging je rustig en gestaag.
Voor altijd onderweg nu,
Frans, wij zien u graag.*