

De familie dankt u oprecht
voor uw steun en bliken van medeleven.



FUNERALI uitvaartbegeleiders
www.funerali.be

rouwatelier



Liefdevol aandenken aan



mevrouw

Rita
VAN HECKE

weduwe van de heer Luc Vercauteren

Lid van OKRA

Lid van Pasar

Lid van NSB Boekhoute

Zij werd geboren te Sleidinge op 4 september 1949
en is overleden in AZ Alma te Eeklo
op 22 februari 2025.

Beste Rita,

Net nu de lente begint door te breken,
ben je in de herfst van je leven als een afvallend blad weggewaaid van ons.
Je woonde tot je 12 jaar in Ertvelde, verhuisde dan naar Bassevelde en
vanaf jouw trouw met Luc woonde je in Boekhoute.
Toen je nog thuis was, ontfermde je je over jouw broers als een moeder.
Moeder zijn over eigen kinderen heb je jammer genoeg niet kunnen ervaren.
Je deed jouw werk als laborante met veel overtuiging en inzet.
Je werd ervaren als een warme collega.
Samen met Luc heb je een mooie tijd beleefd.
Jullie waren goed voor elkaar en steunden elkaar.
Jullie deden alles samen: winkelen,
uitstappen maken, korte reizen, wandelen, fietsen, ...
Eenieder had veel respect voor jou, Rita,
hoe je Luc tijdens zijn lange, erge ziekte,
thuis met veel moed en doorzettingsvermogen verzorgde!
Het overlijden van Luc viel je heel zwaar.
Je bleef steeds rouwen en bij elke familiegelegenheid
zei je telkens dat er iemand ontbrak.
Overdag deed je actief mee bij jouw aangesloten verenigingen
en kon men op jou rekenen.
Fietsen met vrienden en/of vriendinnen vond je heel ontspannend.
De avonden waren moeilijk, maar vulde je op met tv-kijken.
Je bleef op de hoogte van de actualiteit, las de krant,
kon goed overweg met smartphone en laptop.
Na eerdere onderzoeken werd je 4 weken terug opgenomen in het ziekenhuis.
Je besepte dat het niet goed ging komen.
Na de vreselijke diagnose is alles heel snel gegaan.
Na het lange gemis ben je nu terug samen bij Luc.
Nu gaan wij jou missen, Rita ...

